

# מגילת קהלת

הפתח של ספר קהלת, מתוך תנ"ך מאויר, מסוף המאה ה-13.



## הידעתם?

בקהילות רבות נוהגים לקרוא את "חמש המגילות" שבתנ"ך בחמישה מועדים בשנה: בפסח – שיר השירים, בשבועות – רות, בתשעה באב – איכה, בסוכות – קהלת, ובפורים – אסתר.

ספר קהלת נקרא על שם מחברו - "קהלת בן דוד מלך בירושלם" (קהלת א', יא). על פי המסורת קהלת הוא שלמה המלך, בנו של דוד המלך. אך חוקרים רבים משערים כי הספר נכתב שנים רבות אחרי תקופתו של שלמה המלך.

הספר עוסק בשאלות הגדולות של חיי האדם: מה משמעות חייו של האדם? מה תכלית מעשיו? מהו המעשה הטוב? ועוד.

הספר אינו בנוי בצורה של שאלה ותשובה או חלוקה מסודרת לנושאים, אלא העיסוק בשאלות אלו, של משמעות החיים, מופיע בו בצורות שונות, תוך שקהלת קופץ משאלה לשאלה, ומשאלה לתשובה ושוב לשאלה וחוזר חלילה. כאשר בין הקפיצות הרבות נוצרות כמובן גם סתירות (אמירות הפוכות אחת לשנייה) שקשה להבין מתוכן מה באמת המסקנה שעולה מדבריו של קהלת.

המורכבות והשאלות שונות פתוחות עם קריאת הספר הובילה לכך שספר קהלת כמעט ונותר מחוץ לתנ"ך, אך בסופו של דבר חז"ל הכריעו שעל אף כל זאת הוא יהיה חלק מהתנ"ך.

- מה אדם צריך לעשות כדי להשיג את האושר? האם יש אושר באדם?
- האם יש אושר באדם? האם יש אושר באדם?



## שמעו סיפור:

רבי מנחם מנדל מקוצק היה ידוע בבקשת האמת שלו. הוא דרש וחקר ללא משוא פנים, וכשראה שרבים נרתעים מאמרותיו, הסתגר בחדרו במשך שנים ארוכות, רק הוא ומחשבותיו.

פעם אחת, בימים שעוד קדמו לכך, בא חסיד אחד לרבי מנחם מנדל מקוצק, כשהוא מוטרד עד מאוד.

כשראה אותו הרבי מקוצק, שאל אותו: "מדוע ליבך כבד עליך?" השיב אותו אדם: "איני יכול להפסיק להרהר בדבר מה, שאינו נותן לי מנוחה".

"ומהו אותו הדבר?" שאל הרבי מקוצק.

- "האם באמת יש אלוהים המשגיח על העולם, ודן דין צדק?"

- "מה אכפת לך?" השיב.

ענה החסיד: "רבי, אם אין אלוהים שמשגיח, אם כך – מה תכלית הבריאה בכלל?"

ושבו, השיב הרבי מקוצק: "מה אכפת לך?"

ליבו של החסיד הלך ופעם בחוזקה: "רבי, מה פירוש מה אכפת לי, והלא אם אין אלוהים שמשגיח על העולם – מה טיבה של תורתנו?"

והרבי מקוצק, ממשיך בשלו ואומר: "מה אכפת לך?"

החסיד לא יכול היה עוד לשלוט ברוחו, וצווח: מה זאת אומרת? ואם לא משאלות אלו יהיה לי אכפת, ממה יהיה לי אכפת?!"

חיך הרבי מקוצק ואמר: "אם אכפת לך כל כך, סימן הדבר שאתה אדם טוב ויהודי טוב. ואדם טוב ויהודי טוב – יכול להרהר בשאלות אלו עד לבלי סוף..."

• *אתנו את בני המשפחה בשאלות שיש להם על העולם, הטבע, האינסוף.*

## שרים ביחד:

"בשמלה אדומה ושתי צמות" מילים: רותי ספרוני; לחן: יאיר רוזנבלום, ביצוע: להקת הנח"ל.

<https://www.youtube.com/watch?v=6uaO8MXXAmk>

תוכלו גם להציג את השיר – כך שאחד מבני הבית יהיה הילדה הקטנה, הפושטת ידיה בשאלה: למה? וכל יתר בני הבית יציגו את הדמויות המופיעות בכל אחד מהבתים.



## בצחוק!

אתאיסט (אדם שאינו מאמין בקיומו של אלוהים) כתב ספר שלם על תפיסת העולם שלו.

כשסיים לכתוב, נשאר לו רק לבחור שם מוצלח לספר.

חשב וחשב, ואז כתב:

"לקרוא ולא להאמין!"

## חידות ומשימות:

פענחו את הגימטרייה שלפניכם, ותגלו חלק מפסוק בספר קהלת:

\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ,50 ,10 ,1 ,10 ,20 10 ,400 ,70 ,4 ,10

\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ 40 ,1 ,10 ,20 40 ,2 ,2 ,6 ,9

\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ,400 ,6 ,300 ,70 ,30 ,6 ,8 ,6 ,40 ,300 ,30

\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ (ג', יב)  
\_\_\_\_\_ 6 ,10 ,10 ,8 ,2 ,2 ,6 ,9

- מה דעתכם על מסר זה? האם אתם מצדיקים אותו?
- באילו מובנים מסר זה קרוב למסרים של ג'ה הסוכות?